

De Vzw Auschwitz in Gedachtenis heeft het  
genoegen u uit te nodigen  
op de filmvoorstelling van

# 1942-1944 DE KAZERNE DOSSIN TE MECHELEN

## Getuigen vertellen...

Een documentaire van  
Sarah Timperman en Stéphanie Perrin

Dinsdag 3 juni 2014 om 18u30  
(deuren open vanaf 18u)

**Cultureel centrum Jacques Franck**  
Waterloose Steenweg, 94  
1060 Brussel

De kazerne Dossin werd dikwijls beschouwd als de wachtzaal naar de dood. Zij was voor vele Joden van België het begin van de deportatie en de uitroeiing. Zeven getuigen vertellen elk hun eigen herinneringen aan de kazerne Dossin: Natan Ramet, Félix Gutmacher, Leon Leit, Dounia Sadowski, Régine Krochmal, Bénita Hirschfeld en Hélène Rajzner. Elkeen levert ons zijn eigen unieke en subjectieve getuigenis, maar allemaal samen vertellen zij ons over hun gemeenschappelijke beproeving.

1942-1944. De kazerne Dossin te Mechelen. *Getuigen vertellen...* is het tweede volume uit de verzameling *Archiefverhalen* gerealiseerd door de Vzw Auschwitz in Gedachtenis, vertrekkende van audiovisuele getuigenissen, verzameld door de Stichting Auschwitz.

De projectie zal gevolgd worden door een debat in aanwezigheid van de makers van de film en van Frédéric Crahay, zakelijk directeur van de Vzw Auschwitz in Gedachtenis.

Gratis toegang - Inschrijving verplicht  
[info@auschwitz.be](mailto:info@auschwitz.be) - [www.auschwitz.be](http://www.auschwitz.be)  
02/512 79 98

