

## Er schuilt een potentiële dader in elk van ons

### AKKOORD:

Ieder heeft bewust of onbewust een dader in zich. Soms ben je er mee geboren, soms wordt het door een schokkende ervaring opgehaald, of door levensinstinct en soms door gebruik van middelen (drugs/alcohol) of stress. Maar wat is een dader precies? Iemand die een misdaad begaat. Moord, stelen en fraude bijvoorbeeld. Maar iemand die een ander drijft tot onmenselijke dingen is ook een dader. Een voorbeeld hiervan is pesten en zelfmoord. De mensen die toekijken en niets doen zijn ook daders, niet op hetzelfde niveau als de personen die het werkelijk doen, maar ze spelen een rol. En wie een rol speelt in een misdaad is een schuldige.

"We all have a monster within; the difference is in degree, not in kind" – Douglas Preston

Een potentiële dader in je hebben is niet slecht. Mensen zeggen dat je deugdzaam moet zijn en competitieve instinct moet verbergen, niet te agressief zijn. Maar je moet een "monster" in je hebben, je moet deze gewoon leren controleren. Je moet iets van kwaad in je hebben, want met vriendelijkheid alleen kom je er niet. Ik zeg niet dat je iemand moet vermoorden omdat die persoon iets slecht doet tegenover je, maar je moet niet iedereen over je heen laten lopen, herken je eigenwaarde en kom voor jezelf op.

"If taking your power back and sticking up for yourself makes you the villain, then be the villain"

### NIET AKKOORD:

Sommige mensen sterven liever zelf, dan dat ze een ander kwaad doen. Ze hebben de instincten wel, maar zijn mentaal sterk en zetten zich erboven. Geloof kan hierbij een rol spelen, maar opvoeding ook. Als je altijd hebt geleerd dat agressie altijd slecht is, zal je nooit voor jezelf opkomen omdat je dan vreest om hetzelfde te worden als de mensen die jouw kwaad doen. Sommige mensen zijn van nature een bloempje. Ze leven, zijn vriendelijk en doen niets kwaad, maar bij storm zijn ze niet sterk genoeg om terug te vechten en vergaan ze. Als ze niet vergaan, zullen ze zichzelf weer rustig opbouwen, stap per stap. Ze gaan niet terugvechten maar ze gaan verder.

"Birds sing after a storm. Why shouldn't people feel as free to delight in whatever sunlight remains to them?" — Rose Kennedy

Deze mensen zoeken oplossingen voor hun problemen. Dit betekent niet dat ze naïef zijn of dom, ze zijn juist de sterkste mensen tussen ons. Ze hebben geen nood aan wraak, ze willen enkel geluk. Ze omcirkelen zich met de mensen en dingen waarvan ze houden, en helen zo hun innerlijke wonden.

"Find the place inside where there's joy, and the joy will burn out the pain."—Joseph Campbell

**MIJN MENING:** Ik ga akkoord met de stelling, het begrip dader heeft voor mij een zeer grote context en ik ben er van overtuigd dat iedereen hoe dan ook een dader in zich heeft. Ik denk niet dat iedereen geboren is met de gedachte om andere pijn te doen. Maar ieder heeft wel een overlevingsinstinct. We zullen vechten om te overleven en we zullen vechten voor onze geliefden.